

Heiloo

Bronnen, putjes en oude energie

Heiloo is een dorp onder de rook van Alkmaar. Niets bijzonders, behalve dan het witte kerkje en het heiligdom van Onze Lieve Vrouwe ter nood. Op al deze plekken vind je bijzondere putten. Wat is er bij deze putjes te ervaren? Het Willibrordusputje naast het witte kerkje in centrum Heiloo was vroeger een bron en bevindt zich op de plek waar in de prehistorie een zonnetempel stond. Het witte kerkje is niet voor niets al heel lang een bedevaartsoord. Ook de nabijgelegen Runxputte en het putje op de Adelbertusakker waren heilige waterpunten. We gaan onderzoeken wat de oude bronnen op deze krachtplekken ons te vertellen hebben en hoe deze energie resoneert in ons eigen lichaam.

-
- datum: Zondag 29 maart
- tijd: start 10.30 uur Bij Witte kerkje in Heiloo
einde rond 16.30 uur bij Adelbertusakker in Egmond Binnen
- lunch: 12.00 uur bij Herberg Jan in centrum Heiloo
- kosten: € 76,- inclusief lunch, exclusief drankje en reiskosten
- deelname: Na Basis 1 (min. 8 - max. 20 studenten)
- leraar: Evelien Pullens
- opgeven: Vóór maandag 23/3, via inschrijfformulier
- vervoer: Op station Heiloo zijn OV-fietsen te huur. Van locatie naar locatie fiets je 15 a 20 minuten. Met de auto zijn alle locaties goed bereikbaar en is er parkeergelegenheid in de buurt. Wil je carpoolen? We denken mee.
- Kleding: Loopschoenen zijn niet nodig. We zijn steeds buiten, dus wellicht een paraplu en regenjas.....

